

# HIGH TEA

High tea ook wel Afternoon tea **€ 22,50** p.p.

High tea: een lichte maaltijd die tussen 15.00-17.00 uur wordt gegeten.  
In buffetvorm of per tafel te reserveren

---

\*\*\*\*\*

Feestelijke ontvangst met een glas prosecco (toeslag € 4,75)

Theepotten met heet water, verschillende theesoorten,  
citroen, munt en diverse soorten suiker.

---

\*\*\*\*\*

High tea amuse en seizoenssoepje -

Diverse hartige hapjes. Verschillende boerensandwiches en canapés.

Warme scones met vanille-crème fraîche en huisgemaakte jam,

Assortiment van desserts, zoete huisgemaakte verrassingen.

---

\*\*\*\*\*

Per persoon met prosecco **€ 27,25**

**Tip:** High Wine **€ 32,50**

Drie glazen wijn met Chefs verrassingen.

HOTEL  
RESTAURANT  
**LUNIA**



## DE GESCHIEDENIS VAN DE HIGH TEA

---

\*\*\*\*\*

Als Anna, de zevende hertogin van Bedford (1783 tot 1857), in het begin van de negentiende eeuw niet zo ongelooflijk gulzig was geweest, dan zou de high tea zoals die in Engeland bestond-en op zekere hoogte nog steeds bestaat-misschien wel nooit uitgegroeid zijn tot een nationale gewoonte.

Het verhaal gaat dat deze dame, omdat de tijd tussen het ontbijt en het diner in de lichtere zomermaanden steeds langer werd, het niet kon volhouden tot het rijke maal



dat haar aan haar overladen dinertafel zeker zou staan wachten. Daarom trok zij zich halverwege de middag terug in haar boudoir en vroeg haar bedienden haar stukjes brood te brengen, besmeerd met lekker zoete boter, die ze samen met makarons, kwarktaart, taart, koekjes, kleine cakejes en andere heerlijkheden stiekem verslond.

Het duurde niet lang of haar geheim werd ontdekt en in plaats van dat ze werd uitgelachen-wat in de roddelzieke 18e eeuwse Engelse samenleving heel goed mogelijk was geweest-gingen andere dames die misschien ook wel eens clandestien hadden zitten smikkelen haar voorbeeld volgen. De kamerschermen werden opzij geschoven en de theepot en het theeblik, de schotel om de muffins warm te houden en de cakestandaard kwamen te voorschijn zodat iedereen kon meegenieten. En zo ontwikkelde zich de high tea niet alleen tot een geaccepteerde maar ook tot een modieuze gewoonte, waar je als dame van status aan mee hoorde te doen.

HOTEL  
RESTAURANT

LUNIA

